

Relatie met Jezus

Je bent door God gemaakt als een sociaal wezen. Dat wil zeggen dat je relaties met andere mensen nodig hebt om echt te kunnen leven. Als die relaties met de mensen om je heen goed lopen, kan er liefde van hart tot hart vloeien. Echte liefde is het beste geneesmiddel tegen heel veel psychische en lichamelijke problemen. De Bijbel zegt dat er eigenlijk drie belangrijke relaties zijn.

Jezus zei in Matteüs 22 vers 37 t/m 39: *Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.*

Drie relaties die van belang zijn: de relatie met God, de relatie met de mensen om je heen en de relatie met jezelf. Als er géén belemmeringen in deze relaties zijn, dan ervaren wij een vervuld leven. God heeft ons gemaakt om liefde te ontvangen en te geven. Hij zelf is liefde zoals in 1 Johannes 4 vers 1 staat. *God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.* Maar iedereen weet dat er dingen gebeuren waardoor de liefde in een relatie stopt met stromen. Vaak zoeken we de oorzaak daarvan bij de ander en niet bij onszelf.

God wil jou helpen om de liefde, in alle drie genoemde relaties, weer te laten stromen. De relatie met God, je naaste en jezelf. Wat Hij van jou vraagt is om Zijn waarheid in jouw hart toe te laten en als je die waarheid toegelaten hebt, daar dan ook iets mee te doen.

Jou iemand de waarheid laten zeggen, doe je alleen als je hem of haar echt kent en vertrouwt. Hoe leer je nu Jezus kennen en vertrouwen? Héél simpel, net zoals je iemand anders leert kennen: je praat met elkaar, je schrijft met elkaar en je luistert naar de verhalen van andere mensen die deze persoon ook kennen. Op deze manier bouw je ook stap voor stap een relatie met Jezus Christus op. Je leest elke dag wat van Jezus, je begint met Hem te praten, je denkt over Hem na en spreekt met andere mensen over Hem. In deze lessen ga je je relatie met Jezus opbouwen en begin je Hem te leren kennen.

Huiswerk

Dag 1

Johannes 14:9: Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.

Kolossenzen 1:15: Hij, Jezus, is het beeld van de onzichtbare God.

- Wat is op dit moment jouw beeld van God de Vader?
- Denk je dat jouw beeld van God zal gaan veranderen, als je het leven en de uitspraken van Jezus gaat bestuderen?
- Verlang je ernaar om Jezus beter te leren kennen?

Dag 2

Johannes 3:16: persoonlijk gemaakt: Want God had jou zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat jij die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebt.

- Wat betekent het op dit moment voor jou om 'in Jezus te geloven'?

Dag 3

Openbaringen 3:20 Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.

- Heb jij wel eens ervaren dat Jezus aan de deur van je hart klopte?
- Heb je Jezus ooit wel eens een bepaalde waarheid in hart je horen spreken?
- Jezus zegt dat we Hem kennen en met Hem een relatie kunnen hebben als we ons hart voor Hem openen. Heb jij de deur van je hart al open gedaan voor Hem?

Leven met Jezus

Les 1. Relatie met Jezus

- Vraag aan Jezus of Hij steeds in jouw leven met Zijn waarheid aan wil blijven kloppen en zeg Hem dat je het verlangen hebt om steeds weer open te doen voor Hem.

Dag 4

In Johannes 17:3: sprak Jezus: Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.

- Wat was jouw idee tot nu toe over 'eeuwig leven'?
- Wat leer je van Jezus uit dit vers?
- Geloof je zelf dat je eeuwig leven hebt?

Dag 5

Jeremia 31:34: Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: 'Leer de Heer kennen,' want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

- Ben je overtuigd dat God de Vader je zonden vergeven heeft en er nooit meer op terug zal komen?
- Vraag je regelmatig vergeving voor wat je niet goed gedaan hebt?
- Denk je dat er kinderen zijn die Jezus kennen?

Dag 6

Johannes 1:1:8 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

- Jezus stelde God niet voor als een positieve kracht of een positieve spirituele energiebron, maar als een Vader!
- Zie jij God als een Vader? Ervaar jij Hem als een Vader?
- Hoe was de relatie met je eigen 'aardse vader'?
- Denk je dat de relatie met je aardse vader je beeld van God beïnvloedt?

Dag 7

1 Johannes 5:20: We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.

- Door Jezus leer jij de Waarachtige kennen. Hoe denk je dat dit bij jou zal gaan in de komende tijd?
- Vind je het moeilijk om elke dag even de tijd voor Jezus te nemen?
- Heb je de indruk dat je in de afgelopen week Jezus beter hebt leren kennen?